

**PTT Post**

Port betaald

Port payé

Pays-Bas

28e jaargang, nummer 139, oktober 2001



# belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

## Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur .....	4
Ik Jambomee .....	6
Advertentie.....	9
Achter de schermen van de WJ .....	10
Wilde Vaart .....	11
Advertenties.....	12
Leidingweekend .....	13
Pocahontaswacht .....	15
Advertenties.....	16
Groepsdag en overvaren .....	15
Zomerkamp WVA.....	20
Verhuisberichten en cyberinfo.....	22
Telefoonnummers.....	23
Data en mededelingen.....	24

## Colofon

Redactie:  
Joke de Jong  
Ben van Hengstum  
Sandra Boeijink

Redactieadres:  
Bosboom-Toussaintlaan 69  
1215 CB Hilversum  
of:

Belboei@hengstum.nl

Verzendadres:  
Bodemanstraat 60  
1216 AL Hilversum

Oplage:  
275 exemplaren

Drukwerk:  
Drukkerij Bobuco  
Nieuweg - Hilversum

Abonnementen:  
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruis-groep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd,

**uiterste**  
**Inleverdatum kopij voor**  
**volgende Belboei**  
**8 december 2001 !**



## Van de redactie

Na onze noodkreet in de vorige Belboei is dan toch nog een zomerkampverhaal losgekomen. De WV laat ons in de logboeken mee snuffelen. Maar het blijft onduidelijk wat de rest van de groep deze zomer heeft uitgespookt. Wij gaan er voorlopig maar van uit dat het thema "geheim" erg populair was dit jaar.

Het leidingweekend was weer een daverend succes. Een enorme opkomst en enthousiaste reacties achteraf. Petje af voor de organisatie, de WV begeleiding. Lees het verhaal van onze 2e secretaris op bladzijde 13 en geniet mee van de uitspattingen van jouw eigen leiding!

Ook de groepsdag zit er weer op. Velen zijn bij het overvaren weer een onderdeelje opgeschoven. Fris is het niet, maar dat hoort er bij. We houden daar wel van bij de Zuiderkruisgroep. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje viezeriken.

We vinden het wel weer best zo. Nog even een aanmoediging voor de wat verlegen schrijvers: je kan het best, en mailen is ook niet echt moeilijk. Bovendien houden wij van vééél post! Het laatste nummer van het jaar moet weer dubbeldik worden.

Liefs, je redactie

PS.:

**Succes met de  
verkoop van  
speculaaspoppen!**



## Copy- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren copy	Verschijsning Belboei
140	8 december	± 17 december

Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Vanwege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij...

# Van het bestuur

De groepsdag van 15 sept. j.l. is een geslaagde dag geweest. Mooi weer, een goed georganiseerde dag, met leuke posten, maar helaas niet alle leden, Jammer!!!. Ook jammer dat de ouders van de kinderen die er niet waren, niet de moeite nemen om door te geven dat hun kind niet komt. Een compliment aan al degenen, die deze dag verzorgd hebben.

's Avonds, de jaarlijkse BBQ voor leiding en bestuur, ook zeer gezellig en het was al laat voordat we naar de soos gingen om daar nog wat verder te praten en een flesje bier te drinken. We werden door een ouderpaar zeer verblijd, toen zij ons vertelden dat zij de Zuiderkruis een casco van een vlet wilden schenken. Hartelijk dank hiervoor.

Gido v.d. Linden heeft bedankt voor groepsbegeleiding welpen, i.v.m. zijn drukke baan. Gido van harte bedankt voor de jaren dat je deze taak op je hebt genomen. Gelukkig heeft ons nieuwe bestuurslid Wieke Broeders zich bereid verklaard om deze taak op haar te nemen. Wij wensen je een gezellige tijd toe binnen ons bestuur.

De problemen die we hebben met de gemeente Loosdrecht beginnen zich op te lossen. We hebben een redelijk gesprek met ze gehad. Ze gaan eindelijk met onze wensen accoord. Dat houdt in dat we een huurcontract krijgen voor 10 jaar met nogmaals een verlenging van 10 jaar, voor de grond. Ze zijn er eindelijk van overtuigd dat het pand alleen voor scouting is te gebruiken. Nu maar afwachten of deze afspraken ook op papier komen te staan.

Het weekend van 6 en 7 oktober j.l. was het leiding- en bestuursweekend. We werden met een routebeschrijving richting Breda gestuurd. Aangekomen bij een clubhuis, waar we zouden slapen, moesten we een step uitzoeken. Vervolgens was er een goed verzorgde lunch. Toen op de step naar de binnenstad en daar werden we in groepen verdeeld en kregen we een enveloppe met een opdracht. Viermaal moesten we een post zoeken en een opdracht uitvoeren. Daarna hebben we lekker gegeten, maar helaas moesten we daarna in de gietregen op de step terug naar het clubhuis.

Het was een geslaagd weekend, organisatie namens de 55 aanwezigen hartstikke bedankt. Volgend jaar weer???????

De speculaaspoppen actie staat weer te beginnen. Op 10 november worden de verkooplijsten aan uw kind uitgedeeld. Bij verkoop, de koper meteen laten betalen.

17 november aan de leiding doorgeven hoeveel poppen uw kind tot dan heeft verkocht.  
24 november lijsten en geld inleveren bij de leiding van het onderdeel van uw kind.  
Vrijdag 30 november worden de poppen bij u thuis afgeleverd (tussen 19.00 en 21.00 uur), we hopen dat u tussen die tijd thuis bent, mocht het onverhoopt niet zo zijn, wilt u dan de burens Belboei 139, oktober 2001, pagina 4

vragen om het in ontvangst te nemen.

We rekenen weer op een goed resultaat en hopen dat u bijvoorbeeld op uw werk of aan uw bedrijf veel poppen namens uw kind verkoopt. Vele ouders zijn U hierin al voorgegaan.

Jos Spaanjaars  
Voorzitter

# Ik Jambomee !!!

Ik weet niet of iedereen zich de noodoproep van Ellen van een aantal Belboei's geleden nog kan herinneren maar daarin vroeg ze om ondersteuning voor het blauw bij de komende wereldjamboree in Thailand. Tussen al die scouts waren er veel te weinig waterwerkers dus plaatste ze die wanhopige oproep in de Belboei.

Zo'n dramatisch verhaal doet mij toch wat en dan kan ik zo'n lief meisje toch moeilijk laten zitten. Na nachten wakker gelegen te hebben met visioenen van allemaal rooie uniformpjes heb ik toch besloten me ook opgegeven als IST-er voor de komende jamboree in 2002/2003.

Nu lijkt dat allemaal nog wel heel ver weg maar aangezien er in die periode zo'n 750 Hollandse scouts (samen met zo'n 40.000 uit de rest van de wereld) naar Thailand toe gaan moet je alles bijtijds bespreken. De jamboree staat vast en is allemaal rond maar als je dan toch naar Thailand vliegt kun je er beter maar meteen gebruik van maken en het land wat verder ontdekken. Om alvast de mogelijkheden te bekijken en kennis te maken mijn toekomstige vakantiemaatjes was er op 22/23 september een kennismakingsweekend in het maasland gepland.

Nu ben ik een waterscout en heb ik geen moeite met wat water onder me maar om nu mijn tentje op te moeten zetten in het water vond ik toch wat ver gaan. En als dat al geldt voor de waterscouts, wat moeten de landrotten daar dan wel niet mee beginnen. Dus had de organisatie besloten het weekend te laten vervallen en werd er een kennismakingsdag in Lisse georganiseerd. En ja Maasland of Lisse, hoe kom je daar???

Met de trein??, duurt errug lang en is ook nog eens niet goedkoop. Met de auto??, jaaaah, maar waar haal je die vandaan.



Met de auto??, jaaaah, maar waar haal je die vandaan.

Gelukkig was mijn zusje was zo lief om me haar auto aan te bieden en dus had ik Ellen aangeboden om ook mee te rijden, me niet realiserend dat ik dan zaterdag al om 8 uur bij haar moest zijn. Dus de 22e om zeven uur opgestaan, veel koffie gedronken en vol goede moed op naar Lisse. Daar aangekomen moest ik nog even wachten op de koffie (alhoewel die wel al beloofd was) maar goed... er was genoeg te doen en na het ophangen van

wat gordijnen en overige werkzaamheden was het al snel 11 uur. Samen met de koffie kwamen ook de eerste IST-ers binnengelopen. Het lijkt wel of iedereen dat ruikt of zo; dat wordt nog afkicken tijdens de jamboree.

Helaas heeft Ellen der oproep niet genoeg effect geresulteerd en moest je echt goed zoeken naar het blauw tussen het rood (net zo als bij de nationale EQ test) maar gelukkig zijn die landrotten best wel gezellige lui en ach wat maakt het kleurtje van iemand nou uit toch??

Om 12 uur was de opening waarna we werden opgedeeld in vier groepen om meer informatie te krijgen over wat ons allemaal te wachten staat.

Zo kregen we informatie over wat we allemaal in de weken voorafgaand aan de Jamboree konden gaan doen. Hierbij moet je denken aan:

- met de transsiberie express van Moskou naar China en dan door naar Thailand
- een jungle-trekking door noord-thailand
- met een zelfgebouwd vlot een rivier afzakken
- een excursie naar de river Kwai
- en eigenlijk nog veel meer.

Helaas zat er geen zeilen tussen maar wie weet kunnen we dat zelf nog regelen. Ondertussen heb ik al wat mogelijkheden gezien om op de Thaise zee te kunnen zeilen, nu alleen nog kijken of het nog enigszins betaalbaar is.



Verder hebben we nog, om de Hollandse cultuur te oefenen: geklompdans, Thaise fruitsnijkunst nageaapt met pompoenen, onze kennis van Thailand opgefrist en een video bekeken van het kampterrein met de trots van deze jamboree: Een twee kilometer lange goudgestrande baai!!!!!!!

Na de maaltijd, wat anders dan rijst, die met stokjes gegeten moest worden was de avond vrij te besteden om verder kennis te maken. Bij gebrek aan een kampvuur werden waxinelichtjes in de pompoenen gezet en werden hierom allemaal liedjes gezongen die met water te maken hadden.. En dat was dan niet alleen over dat meisje wat loos was maar ook "op een onbewoond eiland" kwam aan bod. Toch wel verbazingwekkend hoeveel mensen dat lied kennen terwijl het volgens mij al 20 jaar oud moet zijn. Maar aan al het goede komt eens een eind en aangezien nog heel veel mensen terug moesten met de trein was het allemaal al vroeg afgelopen en konden ook wij om 11 uur de terugtocht aanvaarden.

Na deze dag heb ik nu al zin gekregen in een winterkamp dat pas over anderhalf jaar plaats gaat vinden; nog even doorbijten dus. Gelukkig is er 20/21 oktober alweer een weekend met alle jeugddeelnemers waar weer genoeg mogelijkheden zijn om nog meer mensen te leren kennen en biedt internet genoeg mogelijkheden om bij te blijven kletsen.

Mocht je nou nog een willen zien wie, wat en waar het allemaal plaats gaat vinden, kijk dan rustig eens op de site van Scouting Nederland, daar staat genoeg op over de jamboree

Sawaddee en tot de volgende update,

Robje





(advertentie)



service,  
eenvoud,  
kwaliteit.

**Bramenberg 12, Eemnes**  
bel 035 - 53 93 600 of surf naar [www.hengstum.nl](http://www.hengstum.nl)

# Achter de schermen van de WJ!

Waar waren we ook al weer gebleven?

We hadden net de eerste selectiedag achter de rug en vanaf daar ga ik weer door. We vergaderen er weer vrolijk op los en het gemiddelde mailsaldo ligt op 100 mailtjes per week. Niemand leest eerst al z'n mailtjes, nee lekker meteen reply-en zodat het gemiddelde lekker hoog blijft. Ik heb er eerlijk gezegd ook de kracht niet voor, ik vergeet dan de helft en moet dan nog een mailtje sturen en nog één en nog één etc. Tot op de dag van vandaag spreken we steeds opnieuw af dat dit moet veranderen, maar toch blijven we consequent doorgaan. We zijn immers gewoonte diertjes en als er 1 mailtje over de dam is dan volgen er meerdere. Nog even wat; de mailtje worden wel steeds korter, omdat er meer afkortingen komen. CS, TS, IC, IST, PC, PR, CD, CL, FS, RL, TC, TL, QM, WL en ga zo maar door. Als er 5 regels in het mailtje staan, dan ben je minstens 10 minuten bezig om de afkortingen te ontcijferen. Nu ik toch bezig ben; het kost 1 dagdeel per week zeiden ze, dat klopt als ze bedoelen 1 dagdeel in de week niet (zonder de avonden). Ach, begrijp me niet verkeerd, ik vind het allemaal maar wat leuk. Weer ben ik afgedwaald, pak rustig even een kopje koffie (doe ik ook) en pak de rest gewoon bij de volgende alinea weer op. Dit gaat echt nergens meer over, maar is pure tijdruimte omdat ik toch op de koffie moet wachten.

We gaan weer door, vergeet het bovenstaande en geniet van de koffie.

Inmiddels zitten alle drie de selectiedagen (Rob bedankt voor de lunch) en de selectieavond er op. Het aantal IST-ers welke mee gaan ligt nu op 270 en jawel dat is een record (ligt het aan ons?). 30 mensen gaan uiteindelijk niet mee of omdat ze zelf niet meer willen of omdat ze afgewezen zijn. Dat is tot nu toe wel de mindere kant van mijn job, ik mocht de afwijzingsgesprekken voeren. Ons eerste weekend zou 21 t/m 23 september zijn en je leest het goed zou. Dinsdags ervoor nog een laatste (lange) vergadering en alles was in kannen en kruiken. Woensdag (19.30) wordt ik opgebeld of ik het nieuws had gezien, ik kwam net thuis en had mijn jas nog aan, nee dus. Ons kampterein stond blank en het verschil tussen de sloten en het gras was niet meer te zien, oké PANIEK!!!!

De hele avond hebben we rond gebeld en rond 0.15 uur was er een alternatief een school in Lisse. De bloeddruk kon weer dalen en de ademhaling tot rust komen, we hadden de crisis goed doorstaan. Volgens mij zou Rob ook een stukje schrijven, dus laat ik het er hier even bij.

Tot volgende keer, niet dezelfde tijd, maar wel hetzelfde boekje!

E.R.,

WL IC NC WJ 2003

Belboei 139, oktober 2001, pagina 10

# Wilde Vaart

Jasper en ik (Bas) zitten nu eindelijk bij de Wilde Vaart. Hiep Hoi. We moeten een stukje schrijven voor de Belboei, over hoe wij de Wilde Vaart ervaren met onze spirituele gedachten.

De eerste week was 't een beetje koffie drinken en gezellig praten over dingen des levens. We gingen chilluh en koffie drinken, en na drie uur loungen gingen we zeilen. Einde opkomst 1. (Droog heh)

Opkomst 2 was ook heel gezellig. We kenden elkaar inmiddels wat beter. We deden 't zelfde als de vorige week.

De volgende opkomst was chill, dope, super, duper en kuper. Oh ja, en ook heel cool. Tot zover de opkomst zonder leiding.

Oh nee, de volgende opkomst moesten we oud papier ophalen. 't Viel wel mee, maar iemand had een klacht over een vermist slot. De volgende opkomst moesten we dit stukje schrijven, vechten en lachen om Maurice zijn slot. (gestolen?)

Dat was ons verhaal tot nu toe.

Groeten van Bas Blaas en Jan Jasper.





# den Butter

## elektrotechniek & beveiligingen



Alle soorten elektrawerkzaamheden.



Beveiligingsverlichting.



Elektronische beveiligingen. Luid- en stil alarm.



Inbraakwerend hang- en sluitwerk, kluisen.



Toegangskontrolesystemen.  
Gesloten tv-circuits.



Alle werkzaamheden volgens de eisen van politie, verzekeraars en energiebedrijven.



Automatische meldinstallatie bij brand.  
blikseminslag, storing, overval, etc.



Telefoon toestellen, centrales, beantwoorders en accessoires.



Centrale stofzuigersystemen.



Computerbekabelingen.  
No-break installaties.



Winkel en Showroom voor de 'Doe-het-zelver' met vakkundig advies en begeleiding.

Kantoor, Winkel en Showroom  
Bodemanstraat 54a, 1216 AL Hilversum  
Telefoon 035 623 6 625



Vaartweg 43a - Hilversum  
telefoon: 035 - 6 24 74 80

(uitsluitend tijdens openingsuren)

Openingstijden:  
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur  
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

uniformen

broeken

classen

bloessen

truien

boeken

kompeeruitrusting

cadeaubonnen

insignes

etc. etc.

# Het Leidingweekeinde 6 + 7 oktober 2001

Ieder jaar krijgt een aantal ouders een briefje van hun kind dat er op 'dat-en-dat'-weekeinde geen opkomst is voor de kinderen omdat de leiding dan een keer zelf op weekeind gaat.

Maar wat doet de leiding dan op zo'n weekeinde. Dat weten we dus niet van tevoren want dat is GEHEIM. Dit jaar was er ter verduidelijking van de bestemming een vage omschrijving over vrouwen en een orde waar geen orde was. Dus de gokken liepen uiteen van Arnhem (meisjes), Haarlem, Utrecht (Witte Vrouwensingel) tot Lesbos en het Maagdenhuis.

Goed toch maar verzameld om half 11 op de Diep. Er was een heleboel leiding, aangevuld met een aantal bestuursleden, vertrouwenspersonen, Belboeimakers, materiaalmeesters, Rimpelstammers, klussers en van sommigen ook de aanhang.

Ook de routebeschrijving leverde niet meer op dan dat we de A27 op moesten richting Utrecht en doorrijden tot hectometerpaaltje nr 6,9 en daarna volgde een beschrijving die leidde naar een clubhuis in ... Breda.



Breda was dus de eindbestemming, en de vrouwen zonder orde leven daar in de Begijnhof.

Bij dat clubhuis mochten we allemaal een step uitzoeken en na de lunch gingen we op de step de stad in. In het park werden we verdeeld in vier groepen van  $\pm$  12 man en we kregen de opdracht een 'schat' te gaan zoeken. Drie 'kloosterbroeders' zorgden voor de nodige begeleiding.



Of de Bredanaars ook allemaal zo blij waren dat wij met 50 man door hun winkelgebied aan het steppen waren, mag betwijfeld worden.

Ons eerste deel van de sleutel was gauw gevonden. Bij de plaats waar het Turfschip Breda enterde was 'broeder' Pim en die wilde dat wij wijn voor hem gingen maken. Gelukkig hadden wij de culinair onderlegde horecaffer Frank Loois aan boord en die draaide daar z'n handen niet voor om. Verder op de step. De opdrachten 2 en 3 waren ook vrij snel gevonden. Nummer 4 werd een groter probleem. Niemand wist ons op weg te helpen naar de 'Northpole'. Sommigen van ons wisten de ijsboer IJsbeer te vinden en anderen bezochten de kunstski baan kilometers verderop. Toch bleek er ergens in Breda een oud ijsfabriekje te zijn dat de Noordpool heette. Daar zetelde 'broeder' Rob die ons een stukje mozaiek liet leggen van Mowgli in een zeilboot.

Voor ons groepje was het inmiddels te laat om ook nog de laatste post te gaan zoeken. Dus maar weer terug naar het cafe van 'broeder' Wouter. Daar bleek de sleutel voor de schat inmiddels gevonden te zijn. De winnaars lieten zich het goudgele Grimbergen goed smaken.

Hierna gingen we weer verder op de step naar een eetcafé waar smakelijke soep, vlees, vis of naar wens vegetarisch al op ons wachtte.

Hoogtepunt van de maaltijd was de toespraak van Erik. En hoewel lang niet iedereen het altijd met Erik eens is, moesten wij nu allemaal met hem instemmen. Deze dag was prima georganiseerd en er was applaus voor Pim, Wouter en Rob die alles bedacht en geregeld hadden.

Na het eten was er nog koffie en thee en daarna moesten we weer op de step, want na het uitgaan werd het niet verstandig geacht op de step terug te keren naar het

clubhuis. Tot dan toe was het droog geweest en dan is het wel leuk om te stappen. Helaas begon het nu te regenen en op een step zonder spatborden word je dan van boven en van onderen en van voren en van achteren kleddernat. En de zijkanten gaan ook vrolijk meedoen. Dus door en door nat kwamen wij aan bij het geleende clubhuis. Sommigen waren zo slim geweest droge kleding mee te nemen. Anderen (ik bijvoorbeeld) helaas niet.

Een aantal bestuursleden vond het verstandig om om een uur of negen afscheid te nemen en terug te gaan naar huis (lekker slapen in eigen bed, en zo). De echte leiding bleef. En of ze nog lopend de stad in zijn gegaan weet ik niet, maar ze zullen ongetwijfeld met z'n allen een hele gezellige avond hebben gehad.

Ellen Brouwer  
Secretaris

## Pocahontaswacht

De vorige zaterdagen waren fantastisch!

We hebben veel plezier gehad, we waren er niet de hele tijd, maar toen we er wel waren was het erg leuk. Een van de zaterdagen heeft Kirsten afgezeild voor CW01. Geslaagd gelukkig. Kelly was er toen niet want die had al afgezeild. Ook geslaagd, het zit zeker in de genen!

Nou, we vinden het heel jammer dat de boten er weer uitgaan, maar in de winter doen we ook veel leuke dingen, dus da's ook leuk.

Groeten van Kelly en Kirsten



(advertentie)

# R O è L

## FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- > **sparen in het algemeen**
- > **kopen of huren van een woning**
- > **lijnen van pensioenbreuken**
- > **financiële haalbaarheid van vervroegde uittreding**
- > **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met Rolf P.W. Schmidt voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN  
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertentie)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals: meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

## -Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035 413 4102 • [svnfix@planet.nl](mailto:svnfix@planet.nl)



stambouw, aanbouw, interieurbouw en verbouwingen



# De groepsdag en het overvaren.

De dag begon al heel goed. Heel vroeg opgestaan maar het was voor de verandering geen pestweer. Het was behoorlijk druk bij het clubhuis op de schuttersweg. We gingen naar de sportvelden tegenover het clubhuis.

Daar gingen we van start met een (beetje vaag) verhaal over jonkvrouw Heleen die gevangen genomen was door ridder Snoodaard (een keer raden wat het thema was: ridders). We werden ingedeeld in groepen die allemaal van lotje getikte namen hadden. Hoe ze heten weet ik niet meer precies maar het klonk als Kamelenlot Belgenlot, Frankenlot enzovoort.

Je kreeg een gekleurd schildje, dat was het blazoen van je team. En dan moest je met iedereen die net zo'n schildje had allerlei spellen doen.

Door middel van die spelletjes kon je stukjes touw verdienen waarmee je dan een lang touw kon vormen en daarmee kon je dan weer jonkvrouw Heleen uit haar toren krijgen.

Er waren heel veel spellen zoals baksteen gooien (met kleine stenen voor de bevers en hele zware stoeptegels voor de sterkeren onder ons) en bij dit spel werd je haar eerst ff oranje gespoten (heel fijn) of ringsteken met een roeriem en met een ander als paard ringen van een lijntje proberen te halen. Ook was er monniken werk zoals bierpullen omgooien met een varkensblaas of bierpullen over een muurtje heen leeggieten terwijl aan de andere kant iemand de boel moest opvangen. Lekker hoor.

En kussengevechten, kastelenseinen, torenklimmen (toren lag plat op de grond?! dus je kroop gewoon over het gras). Er was ook een doolhof waar je iemand geblinddoekt doorheen moest leiden (linksaf, recht door, stop!). Gelukkig kon je helemaal niet valsspelen.

Nadat we zo ongeveer alle spelletjes hadden afgewerkt gingen we meten wie het langste touw had en toen kon Heleen uit haar toren klimmen. Het team van Rob en Pim had het langste touw, maar dat was gemeen want ze hadden gewoon een rol touw meegenomen. Zij werden gediskwaliefies-eerd. En toen had ons groepje (Pieralot?) gewonnen. Ons eigen prinsesje werd gekroond en op de schouders van Heleen rondgedragen.

Zie foto 



Nadat Jonkvrouw Heleen uit haar toren was bevrijd hebben de bevers ridder Snoodaard nog even in elkaar getimmerd (gaat het weer een beetje Mark?). Hierna gingen we overvaren.

Er was een toren gebouwd door Erik en zijn vriendjes.

Deze toren van twee verdiepingen hoog bestond uit een glijbalk met groene zeep, een evenwichts-touwbrug, ehm ja een kabelbaan, een trap en een heleboel steigerpijpen.

We begonnen voor de verandering eens niet met de bevers maar met de ehm, oh shit dat ben ik vergeten, oh ja: de li, de la, de leiding! De bevertjes moesten hun nieuwe leiding omhoogtrekken langs de kabelbaan en Erik werd door de Ankerwacht helemaal natgegooid. Hartelijk welkom! (Gniffel gniffel).

De welpen moesten langs de glijbaan naar beneden. De verkeners (gloednieuwe wilde vaart) klommen langs de, inmiddels zeiknatte balk, omhoog tot in het topje van de toren. Daarna langs de glijbaan recht in de armen van hun liefhebbende maatjes die Belboei 139, oktober 2001, pagina 18

klaar stonden met tuinslangen, emmers water en een smurrie van chocoladevla en modder of zo. Het recept is verkrijgbaar bij WVA te Loosdrecht.

Kortom, de mensen die naar de wilde vaart overvoeren waren na afloop behoorlijk ranzig <censuur>.

Zie de foto ⇒



De stam was in ieder geval als laatste met overvaren, jammer genoeg was er bijna niemand meer om te kijken. Zij moesten zichzelf langs de kabelbaan omhoog hijsen. Een warm en dorstig werkje. Gelukkig kregen de slachtoffers wat te drinken (jakkie) en werden ze afgekoeld (getverdrie).

Al met al een hele geslaagde groepsdag.

Groetjes Roos en Iris en onze Papa.

# Zomerkamp 2001 WVA

Op zaterdag 11 augustus was het dan zover. HET kamp van het jaar ging van start. Alles zat mee, behalve het weer maar dat veranderde gelukkig na een paar dagen. Na de boot van Rob te hebben ingepakt voeren we richting Utrecht. Dat de Boot van Rob meeding was een groot voordeel want dan had je alle ruimte in de andere boten. Ook kwam de boot in andere gevallen nog goed van pas (koken, slapen enz). In tegenstelling tot het pinksterkamp hebben we Utrecht deze keer wel in 1 dag vanuit Kortenhoef gehaald. Eenmaal in Utrecht aangekomen was het al redelijk laat. We begonnen gelijk met koken en na het eten stond de rest van de avond in het teken van uitgaan. De meeste hebben dit dan ook tot in de vroege uurtjes gedaan en enkelen kwamen terug met de taxi (dit geeft in ieder geval aan dat het gezellig was).

De volgende ochtend (eigenlijk meer middag) gingen we rustig aan (zoals dat meestal gaat) beginnen met ontbijten en spullen inpakken. Vervolgens hebben we de boot weer ingepakt en zijn we richting Rotterdam gevaren. Dit was (mede door het lange slapen) niet in 1 dag haalbaar. We hebben die avond geslapen in een boerengehucht. Op zich vond iedereen dat prima want de meeste waren nog moe van de vorige avond.

De volgende dag stonden we vroeg op omdat we nog een groot stuk moesten varen naar Rotterdam. We zijn de Lek afgevaren en kwamen uiteindelijk uit in Rotterdam. Daar werden we verblijd met de komst van Peter die doordat hij iets met zijn hand had niet vanaf het begin aanwezig kon zijn. We lagen in een haven voor klassieke schepen. Dat mocht natuurlijk want de boten van scouting zijn heel klassiek. Verder alleen maar goed nieuws die dag want het zou mooier weer worden en in de haven waren er douches aanwezig (en dat is wel lekker na drie dagen kamp). Het enige wat een klein beetje tegenviel was het uitgaan. Maar ja, je kan ook niet zo heel veel verwachten op maandagavond. Wat we de volgende dag hebben gedaan is een klein beetje een gat in mijn geheugen (zal wel Korzakov zijn).

Wat ik nog wel weet is dat we die dag naar de Kralingse plas zijn gegaan. We hebben daar twee dagen gelegen. We hebben ons daar dankzij het mooie weer goed kunnen vermaken. (surfen, zwemmen, zonnen enz).

Na deze twee dagen voeren we richting Gouda. Hier kwamen Ellen en Ronald de sleper halen. We zouden hem na de Gondelvaart weer terug krijgen. Nou, we hebben de sleper niet meer terug gezien (hij is kapot gegaan tijdens de Gondelvaart). Maar geen nood we hadden een motortje. Die avond hebben we lekker op een terrasje in de binnenstad van Gouda gezeten en dat kon best want het was prachtig weer. En na het uitgaan, heeft iemand over zijn slaapzak geürineerd (nee, ik noem geen naam). De volgende dag gingen we naar Alphen aan den Rijn. Daar hebben we op een eilandje gestaan. Op dit

eiland hebben we gebarbecued. Helaas viel deze barbecue letterlijk in het water. Binnen dertig seconden zagen we aan de andere kant van de plas een bui aankomen (dit was trouwens een heel indrukwekkend gezicht). Gelukkig hadden we het meeste vlees al opgegeten. Vanuit Alphen aan den Rijn zijn we naar Leiden gegaan. Hier hebben we drie dagen aan de Kagerplassen gelegen.

Deze drie dagen stonden we steeds vroeg op. De reden hiervoor was de hitte. Het was een broekas in de boot (het weer is ook nooit goed in Nederland). Gelukkig kon je vanuit je slaapzak zo het water inrollen om af te koelen. We zijn een dag wezen stappen in de duinen van Noordwijk aan zee. Sommige namen het zee-stappen een beetje te letterlijk en gingen daadwerkelijk met de step de zee in. We zijn de rest van de dag op het strand gebleven en zijn aan het eind van de dag weer terug gestept. Het was een hele weg terug met de bus. Eenmaal terug kwam Peter erachter zijn portemonnee verloren te hebben. Na het bellen van het strandpaviljoen bleek de portemonnee gevonden te zijn. Kon Peter weer helemaal met de bus terug.

Na deze drie dagen voeren we gelijk door naar Amsterdam. Hier zijn we uit eten geweest bij een Griek. Na het eten zijn we de nog even naar de vrijmarkt geweest om vervolgens uit te gaan. Dit duurde weer tot in de kleine uurtjes. Dit was persoonlijk voor mij de leukste avond. De volgende morgen werden we weer ons bed uitgebrand. We hoefden pas laat in de middag te vertrekken want we gingen naar Weesp en dat was niet zo lang varen. Daarom gingen we overdag nog even naar de vrijmarkt om een gratis zonnesteek op te lopen. In de namiddag vertrokken we naar Weesp. Daar hebben we overnacht en daar zijn we toen ook uitgeweest. Er was namelijk het zogenaamde bruggen en sluizen feest. Ook kwam Simone die avond omdat Margot de volgende dag jarig was. Maar Margot was niet als enige jarig. Ook Rob werd weer een jaartje ouder. We werden meteen herinnerd aan het feit dat dit de laatste dag was (ja, aan al het leukes komt een eind). De volgende dag was ene dag zoals ieder ander kamp eindigt (opruimen, schoonmaken enz).

Hierna werden de spullen gepakt en ging iedereen weer naar huis.

Ik hoop dat ik jullie een beetje een impressie heb kunnen geven over dit 16 daagse kamp van de Wilde Vaart. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk en ik denk dat de anderen het ook een succes vonden. Nou maar hopen dat Zweden (onder voorbehoud) volgend jaar ook zo'n succes word.

Maurice T

## Verhuisberichten en cyberinfo

**Wendy Frank** heeft een ander adres gekregen

Cornelis Evertsenstraat 24

1215 LR Hilversum

Telefoon: 035-6267873

E-mail: [w.frank@hetnet.nl](mailto:w.frank@hetnet.nl)



**Martijn Haringman** heeft een nieuw e-mail adres:

[martijn@it-combine.com](mailto:martijn@it-combine.com)

**Willemijn** ook:

[willemijn@it-combine.com](mailto:willemijn@it-combine.com)



## Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Jos Spaanjaars	035-6217315
Secretaris	Ruurt Stapel	035-6242471
2 <sup>e</sup> Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester Zuiderkruis	Harry Rörik	035-6945263
Penningmeester Pieter Marits	Bep Spaanjaars	035-6217315
Onderhoud gebouwen	Hans de Ruiter	035-6285015
	Martijn Haringman	0650-640445
Beheer Diependaalselaan	Joke de Jong	035-6232564
Beheer Schuttersweg	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Groepsbegeleiding welpen	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding bevers	Dorien Meester	035-6215361
Groepsbegeleiding verkenners	Nico van Leeuwen	035-6231913
Materiaalmeesters	John de Jong	035-6858045
	Ronald Sloof	035-6239994
Vertrouwenspersonen (intern)	Danny van der Linden	035-6839850
	Ellen Reurings	06-50966511
	Maud Pellen	035-6285015
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	

## Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Pieter Maritshorde	Heleen van der Horst	035-6219927
Albert Schweitzerhorde	Rick Stapel	035-6242471
Neuweghorde	Guno Heitman	035-6230543
Sioniehorde	Bastiaan Verbeet	035-6852745
Ankerwacht	Ellen Reurings	0650-966511
Bakboordwacht	Dries van Laer	0626-160397
Pocahontaswacht	Ronald Frank	035-6218383
Wilde Vaart Antarctic	Rob van Loo	035-7726116
Matancastam	Rutger van 't Klooster	035-5825540
Rimpelstam	Niels Brügemann	0655-732860
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg		035-6237336
Website Zuiderkruisgroep	<a href="http://www.zuiderkruis.nl">www.zuiderkruis.nl</a>	
Webmaster	Danny van der Linden	035-6839850

# data en mededelingen

Algemeen

1e dinsdag van de maand

1e zaterdag van de maand

2e zaterdag van de maand

2e maandag van de 2e maand

3e maandag van de maand

bestuursvergadering

schippersraad

krantenactie WVA

welvenraad

spelraad



verzendadres:  
1216 AL - 60